

Zuiderzee-ballade

W. van Hemert

Joop de Leur - 1958

Tempo di Tango

1. O - pa, kijk ik vond op zolder 'n Foto van een ouwe boot. Is dat nog van voor de polder,
2. Kijk, die jon-ge-man ben ik-ke. Ja, ik was de ka-pi-tein. Hiero, en die gro-te dik-ke,

van die ou-de vissers-vloot? Jochie, dat is een ge-luk-kie! 'k Was dat prentje jaren
 dat moet malle Ja-pie zijn. O - pa, en die blonde jongen, voor-aan bij de fokke-
 kwijt. 'k Heb nu weer een heel klein stuk-kie van die goe-de ou-we tijd.
 schoot? O - pa, zeg nou wat! Die jon-gen is je o-me, die is dood.

Daar is het wa - ter, daar is de ha - ven, waar j'al-tijd ho - ren kon
 In 't die-pe wa - ter, ver van de ha - ven In die no-vem-ber-nacht,

'we gaan aan boord'. De voer-man laat er nou paar-den dra - ven
 voor twin - tig jaar Door 't brak-ke wa - ter is hij be - gra - ven

En aan de ho - ri-zon leit Em-me - loord. Eens ging de zee hier te -
 Maar als 'k nog e - ven wacht, zien wij el - kaar. Toen ging de zee zo te -

keer Maar die tijd komt niet weer Zuider-zee heet nou IJs - sel - meer. Een tractor
 keer In een ra-zend ver-weer. On-gestraft slaat nie-mand haar neer. Nu, ja-ren

gaat er nou greppels gra - ven. 'k Zie tot de ho - ri-zon geen schepen
 la - ter, hier paar-den dra - ven, zie ik de hand en macht van on - ze

D.S.