

Jerushalaim

T. Overtoom

1. Er is een stad voor vriend en vreemde diep in het bloe-men - dal, er
2. Er is een huis om in te wo-nen voor-bij het do-den - dal, er
3. Er is een ta - fel om te e - ten voor-bij het nie-mandsland. Er
4. Er is een we-reld zon-der grenzen, zo groot als het heel - al. Er

5

is een mens die roept om vre - de, die mens roept o - ver - al
is een va - der met zijn zo - nen, zij roe - pen o - ver - al.
is een volk dat wordt ver - ge - ten, dat volk roept o - ver - al.
is een he - mel voor de men-sen, dat hoor je o - ver - al.

Refr. Je-ru-sha - la - im, stad van God, wees voor de men-sen een vei-lig

12

huis. Je-ru-sha - la - im, stad van vre-de, breng ons weer thuis.