

# Een schaal met brood, een beker wijn

Henk Jongerius

Vehe's Gesangbüchlein, 1537

V

M

1. Een schaal met brood, een be-ker wijn, zal dat voor ons voldoen-de zijn om  
2. Ik ben uw brood, uw be-ker wijn; de we-reld zal ge-luk-kig zijn, als  
3. Wan-neer gij brood breekt in Mijn naam, om vre-de vraagt in uw bestaan en

5

licht te zien in duis - ter - nis, om te ver-staan wat vre - de is? Want  
zij die we - gen op wil gaan waar-langs Ik haar ben voor - ge - gaan. Want  
van de lief - des - be - ker drinkt, te - za - men zijt en een - heid vindt, dan

9

God is ver en oor - log went en wie verstaat Zijn tes - tament, Zijn  
hoe de mens ook vre - de zocht, zij wordt al-leen door hem gekocht die  
moet gij zelf tot voed - sel zijn voor al - len die op aar - de zijn en

13

woord dat ons ver-trou - wen vraagt en hoop en le - ven in zich draagt.  
niets meer te ver - lie - zen heeft, en zo - als Ik zijn le - ven geeft.  
zal het brood, de be - ker wijn, u le - venslang vol-doen - de zijn.