

# Door de wereld gaat een Woord

Wim ter Burg\Tom Overtoom

C-instr.

V

M

1. Door de we-reld gaat een woord en het drijft de men-sen voort. Breek uw tent op,  
2. Door de we-reld gaat een stoet, die de ban brak van het bloed. Dat bij wat op  
3. Me-nig-een ging zelf op pad daar hij thuis geen vre-de had. Eeu-wig heim-wee



6

ga op reis. Naar het land dat Ik u wijs. refr.: He-re God, wij zijn ver-vreem-den  
aar - de leeft nu geen bur-ger- recht meer heeft.  
spoort hem aan. Laat ook hem het woord ver-staan.



11

door te luist'ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden naar het nieuw Je-ru--sa-lem.

