

# Dooplied

## In je moeders schoot

Oenke de Boer



1. In je moe-ders schoot ge-we-ven tot een won-der van be-staan,
2. Aan een lan-ge reis be-gon-nen die een le-vens-loop be-slaat,
3. Hoe-veel lief-de wij ook ge-ven en hoe weer-baar je ook wordt,



kwam je bij ons in het le-ven, dankbaar zeg-gen wij jouw naam.  
zul je door een we-reld trek-ken waar-in heel veel kwaad be-staat.  
kwetsbaar zul je al-tijd blij-ven, men-senmacht schiet toch te-kort.



Op-nieuw mo-gen wij be-le-ven wat wij zien maar niet ver-staan,  
Al van-af de eer-ste schre-de bid-den wij dat met je gaat,  
Door de doop ben j' op-ge-no-men, kind van men-sen, kind van God,



welk een groot ge-hei-me-nis jong ge-bo-ren le-ven is.  
Die ons geest en a-dem geeft en ook jou ge-scha-pen heeft.  
in de kring hier om je heen, le-ven kun je niet al-leen.